



*De RouwAtlas verwijst enkel informatief en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden diensten.

Andersoortige initiatieven in de Hoeksche Waard

In de Hoeksche waard worden ook door andere organisaties mooie en helpende activiteiten georganiseerd, zoals:

De Rouwkeuken

Door middel van samen koken, eten en praten wordt de gelegenheid en ruimte geboden om met lotgenoten in contact te komen ervaringen te delen. Ervaringsdeskundigen op dit gebied geven de gesprekken richting indien nodig.

De rouwkeuken wordt georganiseerd tijdens de wintermaanden, omdat er dan meer behoefte aan is. Het is fijn te weten dat je niet de enige bent en dat naast het verdriet ook de gezelligheid gedeeld kan worden van het samen koken en eten.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Peggy de Wit in samenwerking met Welzijn Hoeksche Waard.

Kosten zijn 10 Euro per keer inclusief 3 gangen maaltijd, koffie/thee.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u bellen met Welzijn HW tel: 088-7308900.

Naturbegraafplaats Zomerlanden

Maandelijks worden hier activiteiten ingezet rondom rouw, muziek, natuur, duurzaamheid.

Boonsweg 117

3274LH Heinenoord

Tel: 0186-700208

www.naturbegraafplaatszomerlanden.nl



Wereldlichtjesdag

Ieder jaar op de 2e zondag in december is het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

www.wereldlichtjesdaghoekschewaard.nl